



beet

Het sportersmagazine



**MARK HUIZINGA
OPENT VISMA**

KARPER

- Ogenschijnlijke aaspauze
- Pizza peperoni boilie!

VISMA

- Visma nieuwtjes
- € 1,50 entreekorting
- € 3,50 parkeerkorting

WITVIS

- Helder op zeelt
- Magische bolognese
- Nieuwe vaste hengels (2)

ROOFVIS

- Roofblei op de IJssel

ZEEVISSSEN

- Kabeljauwfestival
- Middellandse Zeevissen

Limburgse snoekbaars

WIN ÉÉN VAN DE ARCA-BIFA TASHIMA WERPMOLENS!

Herontdekt Suriname

De houten sloep glijdt nog zeker honderd meter door de Surinaamse nacht nadat de buitenboordmotor is afgezet. Het monotone geraas van de tweetakter maakt plaats voor een oerwoudconcert waarbij de brulapen aan de oevers van de Corantijnrivier hun naam eer aan doen. "Die houden zometeen hun kop wel als hun leider er genoeg van heeft", verzekert mijn visgids Paul de Boer me met een vette Surinaamse tongval. OEHH! De apenleider heeft gesproken en het gebrul zakt direct in elkaar. Paul lacht zijn tanden bloot: "Ha, wat zei ik je... En de vissen hier in de rivier begrijp ik nog veel beter dan de beesten in het bos!" Het schijnsel van de maan op de rivier laat ondertussen de uitdijende kringen van springende tarpons zien. Tijd om te gaan vissen, de warme nacht is zwanger van verwachtingen.

TEKST EN FOTO'S JUIL STEYN

Paul toont hoe de aasvis op de haak wordt gezet en laat zijn aasvis pal naast de boot in het water zakken. Als hij vervolgens met zijn hengeltop in het water begint te tikken, krijg ik toch twijfels over zijn viskennis. Tarpon geldt wereldwijd als een enorm schuwe vis die het de minste of geringste gerucht wegvlucht. "Hier niet jongen, we zijn hier in Suriname en die tarpons zijn echt niet bang voor ons, weet je. Je moet ze juist lokken door met je hengel in het water te slaan, zeker weten." Wie ben ik om aan zijn expertise te twijfelen en al snel sta ook ik tarpons te lokken door – iedere tarponvisser zal me voor gek

verklaren – met mijn hengel in het water te meppen.

TAILDANCER

Nu het nacht is, worden gehoor en gevoel de belangrijkste zintuigen. Iedere beweging van het aasvisje wordt door de korte lijn tussen haak en hengeltop perfect

Nauwelijks een halfuur aan het vissen en de eerste tarpon is al gehaakt, dit overtreft mijn stoutste dromen. Drie meter carbon buigt krakend richting de plaats waar de lijn zich uit het water omhoog werkt. Paul waarschuwt dat de vis gaat springen. Als een woeste ballerina danst de tarpon met

Strak van de adrenaline laat ik de vis na wat foto's weer vrij in het kolkende water

doorgegeven. Een plotselinge paniekaanval van het beestje zet me op scherp en het duurt nog geen twee tellen voor de spinstok bijna uit m'n handen wordt gerukt.

haar staart op het water: een tailedancer van de bovenste plank. De regisseur van 'The Matrix' had het niet beter in beeld kunnen brengen. Wat een agressie, wat een schoonheid. Paul stuurt de boot richting het midden van de rivier, weg van de mangroven, om de dril tot een goed einde te brengen. Vijftien minuten en vele verwoede escapades later gooit de zilveren vechter de handdoek in de ring. De Lipper Gripper grijpt de onderkaak en triomfantelijk tilt Paul de vis in de boot alwaar de haak bijna vanzelf uit de keiharde bek valt. We hebben het geklaard. Strak van de adrenaline laat ik de vis na wat foto's weer vrij in het kolkende water. Eindelijk begrijp ik Ernest Hemingway die de natuur, de elementen, de vis en het grote genieten beter dan wie ook in

Je kunstaas is niet snel te groot voor zo'n muil.



22 BEET - MAART



Het is onvoorstelbaar hoe sterk Karel Dawson 'in full action' op



woorden kan vatten. Twee man die zich na middernacht midden in de wildernis op een enorme rivier wagen om op tarpon te jagen. Dit is de essentie van onze sport. Helaas gaat ook deze nacht weer voorbij. We vangen in totaal zeven

De anjoemara's overschreden hier regelmatig de 10-kilogrens, en daar heeft de auteur niets op tegen!



SURINAME

Suriname is in 1975 na eeuwen onderdeel van Nederland te zijn geweest definitief onafhankelijk verklaard. De bevolking spreekt perfect Nederlands, zodat je als visser altijd weet waar je aan toe bent – iets wat bij veel tropische bestemmingen vaak niet het geval is. Het land kent verschillende rivieren, waarvan de Surinamerivier, de Coppename, de Tapanahoni, de Kabalebo en de Corantijn enkele belangrijke zijn. Dat de sportvisserij Suriname nog nauwelijks ontdekt heeft, mag alleen maar verbazing wekken. Het woord 'hengeldruk' bestaat hier niet en de visstand is niet alleen zeer gevarieerd, maar ook van hoog niveau. Suriname heeft zeker potentie een nieuw sportviseldorado te worden.

godstaartmeerval is. Piranha's: leuke sportvis, maar niet met de blote handen aanpakken!

Een van de grootste geheimen van Suriname is de tarpon die hier in groten getale rondzwemt.



tarpons tot 20 pond, verspelen een exemplaar van ongeveer 30 pond en zien twee vissen springen die volgens Paul tussen de 50 en 60 pond wegen. Dat er nog zwaardere tarpons te vangen zijn, bewijzen recente foto's van vissen

die zeker 80 pond in de schaal leggen. Het is een wonder dat het hier nog niet wemelt van de tarponfreaks uit Amerika! De strakke planning staat me exact twee uur slaap toe. Dan staat er namelijk alweer een vierpersoons Cessna

met draaiende propellor op de nabijgelegen landingbaan te ronken.

OERVIS ANJOEMARA

Een vlucht van een uur over het indrukwekkende Surinaamse regenwoud brengt ons naar het

Nature Resort Kabalebo: een afgelegen, luxe viskamp langs de Kabalebo-rivier. Na het tarponavontuur, dat natuurlijk veel te kort duurde, is het dan nog maar de vraag of de spanningsboog nog een keer maximaal uitgetrokken



Christine houdt met haar allerlaatste krachten de enorme roodstaartmeerval omhoog. Kapót was ze.

Na nauwelijks twee uur slaap staat er alweer een Cessna klaar om naar de volgende plek te vliegen...

Ik denk toch dat deze naam genoemd mag worden.



kan worden. Het materiaal laat in ieder geval geen twijfel bestaan over de snode plannen van resortbeheerder Karel Dawson: krachtige Ugly Sticks met degelijke Shakespeare molens en 50 pondsgelochten lijn voor het stoe-

re werk. Aangename verrassing in de boot is Christine, een spontane meid van het Surinaams verkeersbureau die ook wel eens wilde weten welke visgeheimen haar land te bieden heeft. Na een schitterende boottocht door het oer-

woud, waarbij smalle stroomversnellingen en diepe gaten elkaar afwisselen, komen we bij de 'anjoemaraastek'. De anjoemara is een monsterachtige oervis die vooral dicht tegen de bodem jaagt. Zo woest als hij er uitziet, zo

behoedzaam neemt hij het aas – de kunst is om niet te laat en ook zeker niet te vroeg aan te slaan. Ondanks het zware materiaal, moet je echt behoedzaam te werk gaan om de vis niet af te schrikken. Is de haak eenmaal gezet,



MATERIAAL

De auteur heeft gedurende deze trip gebruik gemaakt van de volgende materialen: Shimano Travel Concept Beast Master spinhengel van 3 meter (met verlengde tot 3,30 meter) in combinatie met Shimano USA 4500 Baitrunner molen en 20 ponds gevlochten lijn (tarpon, en bodemvissen op meerval en anjoemara); Shakespeare Ugly Stick's met zware Shakespeare molens en 50 ponds gevlochten hoofdlijn (zwaar bodemvissen nabij obstakels); Rozemeijer Spin and Trollhengel van 2,70 meter in combinatie met de Symetre 4000 van Shimano, voorzien van een 12 ponds gevlochten lijn (spinnenvisserij).

een echte herontdekking ge-



dan komt de ruggengraat van de hengels goed van pas. Zeker in de slotfase van het gevecht, wanneer het beest eindelijk begrijpt dat hij zich de mindere moet tonen, volgen er vaak nog verschillende krachtexplosies. Een Lipper Grip-

per of Boga Grip is beslist noodzakelijk om de vis veilig te kunnen landen en onthaken. Kijk naar het gebitje, en je weet wat ik bedoel.

ROODSTAART

Naast de tarpon en anjoemara is ook de roodstaartmeerval (*Phractocephalus hemiliopterus*) een serieuze tegenstander. De roodstaart in niets te vergelijken met onze eigen Europese meerval. Hij vecht een heel stuk harder, maakt langere runs en is werkelijk schitterend van kleur en bouw. We vingden deze dagen exemplaren tot een pond of 35, die gerust kunnen wedijveren met een normale meerval van ruim het dubbele gewicht! Ik heb diep respect voor Christine die op de laatste dag van deze trip een van de grotere meervallen wist te vangen. Nog nooit was ik bang dat iemand het water ingetrokken zou worden, maar deze keer was het letterlijk kantjeboord. Met het laatste beetje kracht dat ze nog in d'r armen heeft, kan ze haar vangst héél even vasthouden om dan bekaft in de boot ineen te zigen. Doodop stamelt ze: "Dit is toch niet normaal meer! Ik wist helemaal niet dat zulke monsters in mijn eigen land rondzwommen. Echt niet normaal..." Karel lacht triomfantelijk, "Ik zei het je toch: je gaat genoeg actie zien hierzo!" Na een week vissen op verschillende rivieren hebben we de drie targetvissen – tarpon, anjoemara en roodstaartmeerval – kunnen afstrepen en verschillende andere vissoorten gevangen. En hoewel 'de Hollanders' hier eeuwen geleden al kwamen, denk ik toch dat deze trip een echte herontdekking genoemd mag worden.

Informatie
Voor meer informatie over deze bestemming kun je terecht bij Extreme Travel in Veghel. Internet: www.extreme-travel.com
Email: info@extreme-travel.com
Tel: 0031 (0)6 143 932 60.

JULI STEYN



WIST JE DAT...?

- Piranha's leuke sportvissen zijn, maar niet met blote handen aangepakt moeten worden?
- Peacock bass gek is op Hollands kunsttaas?
- Tijgermeerval het aas gruwelijk agressief aanvalt?
- De anjoemara's hier tot de grootste ter wereld behoren?
- Er in Suriname ook LauLau-meerval tot 250 pond rondzwemt?
- Surinaamse gidsen echt ontzettend goede koks zijn?
- Ze ook best een jachtgeweer kunnen hanteren?
- Een oerwoud 's nachts gruwelijk veel hermie maakt?
- Een hangmat eigenlijk heel lekker slaapt?
- Het genoemde gebied malarievrij is?
- De auteur Suriname tot nieuw tarponparadijs heeft uitgeroepen?

Een Surinaamse peacock bass.

